

סדנת-הרצאה תקשורת מכילה

”אתה מקשיב, משמע אני קיים” (מקור אנונימי)



אכן, ההקשבה וההכלה מהווים תנאי יסוד לשקיפות חיובית, לחיזוק התקשורת הבינאישית ולשיפור התרבות והאקלים החברתי בארגון, בקהילה ובמשפחה.

ניסיון העבר מלמד שמרבית המשברים ביחסים בינאישיים נובעים כתוצאה מגלגל בלתי נשלט. תקשורת לקויה מביאה לשיפוטיות לקויה, וזו גורמת לחשדנות, להאשמות, לעוינות ולבסוף - למשבר ביחסים.

ממה נובעת התקשורת הלקויה? – תשובה לכך נעוצה בתהליך ארוך שבו הצדדים ממעטים בשיח משותף. סוף דבר, לצדדים אין מספיק

הזדמנות לבניית שפה וקודים משותפים שמאפיינים את התקשורת הייחודית שביניהם.

מה אם כן עושים? – מכילים. פשוט מכילים את הרעיונות, הרצונות, השיגעונות וכול פרט שמאפיין את האחר. רק כשנצליח להכיל את הנרטיב הכולל של האחר גם בלי להסכים אתו, או אז נצליח לפתח תקשורת מכילה שתביא לצמצום השיפוטיות הלקויה ובמקביל לשיפור היחסים.

הסדנא המוצעת, חדשנית וייחודית אשר מעבירה במסגרת של כשעה ורבע, מגוון של סוגיות ודילמות בתחומי הכלה והתקשורת הבינאישית, תוך התבססות על מקורות מקצועיים-אקדמיים, בצד מקורות מהמסורת היהודית. הסדנא עשויה לסייע בשיפור השיח, האמון, התקשורת ותרבות ההכלה בסביבת המשפחה, הקהילה והעסקים.

הסדנא מתאימה למפגשי חברה, לכנסים, למפגשים אינטימיים וגדולים ולכל אירוע שרוצים להפיק ממנו חוויה ערכית-תרבותית בצד תועלת מעשית לשגרת היום.

מנחה הסדנא, עופר טהורי, בעל תואר שני במסלול לניהול וישוב סכסוכים מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון במדע המדינה. מרצה ומעביר סדנאות מוכר ומאושר מטעם מערכת הביטחון ומשרד החינוך (פסג"ה).

עופר מביא עמו להרצאותיו את ניסיונו כמגשר פעיל בתחום האזרחי, הקהילתי והמשפחתי במספר מרכזי גישור, וכן את התיאוריות המתקדמות ביותר מלימודי תואר שני מאוניברסיטת בר-אילן.